

Vennerne kæmper for RB 1906

Med daværende formand for RB 1906, Kaj Rasmussen, som primus motor havde et snævert udvalg arbejdet med planerne om at starte endnu en støtteforening for RB 1906. Der blev indkaldt til stiftende generalforsamling tirsdag den 20. januar 1970.

Man underkendte på ingen måde det arbejde de to øvrige støtteforeninger, Foreningen af gamle RB'ere og Forældre støtteforeningen, gjorde, sagde Kaj Rasmussen, men man mente tiden var inde til at man lavede en støtteforening, hvis hovedformål var at give økonomisk støtte til RB 1906, og man var så naive at tro, at det ikke ville være nogen sag at lave en forening med et par hundrede medlemmer og som i løbet af et par år kunne fordobles således at der hvert år kunne blive et pænt beløb til moderforeningen. Man arbejdede med at kontingentet skulle være 100 kr. om året.

Der var mødt 28 interesserede til den stiftende generalforsamling og de 26 tegnede sig straks som medlemmer. Alt så forholdsvis lyserødt ud for bestyrelsen der blev valgt og bestod af følgende: Formand Christen Hviid DAK - kasserer Jens Olsen - sekretær Preben Christiansen samt Børge Pedersen og Elmer Drastrup.

Foreningens navn blev RB VENNER og formålsparagraffen lyder således: Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til Roskilde Boldklub af 1906, samt at skaffe foreningens medlemmer adgang til at udøve idrætslig aktivitet indenfor rammerne af RB 1906.

Bestyrelsen gik straks i gang med arbejdet og i løbet af det første år havde

man udsendt 1125 breve til enkeltpersoner og institutioner i Roskilde og omegn. Desværre var resultatet meget skuffende, idet det lå mere end tungt med at vække interessen blandt byens borgere og på generalforsamlingen året efter måtte formanden konstatere at medlemstallet kun var på 66.

Man enedes om at gøre endnu et forsøg og der blev lavet en lille skrivelse med overskriften: »Lad sporten være med til at gøre byen kendt« og nye 500 breve blev udsendt. Det skulle vise sig at resultatet var næsten lig nul, og det til trods for at man fik megen støtte af de lokale aviser.

Bestyrelsen arbejdede med tanker om et eller andet stort arrangement, men trods mange gode forslag turde man i den sidste ende ikke løbe den økonomiske risiko, og sådan er det desværre gået siden. Medlemstallet har holdt sig omkring det halve hundrede, selvom der har været forsøgt med hvervekampagner ved nogle af vore fodboldkampe gennem årene. Den nuværende bestyrelse må erkende at den støtteforening som man i 1970 havde håbet på at få stablet på benene, desværre ikke er blevet til noget nu ti år efter.

Foreningen eksisterer stadig og man må så stille sig tilfreds med at der trods alt er medlemmer der år efter år afleverer sin 100 kr. seddel. Og det er da også gennem årene blevet til en ganske pæn sum til moderforeningen, da man hvert år har afleveret 5.000 kr., men vi er da ganske klar over at den helt store støtte er det ikke når man arbejder med et budget på over 1 mill. Men vi moder op på jubilæumsdagen med et efter vore forhold pænt femcifret beløb og gennem denne artikel skal der lyde et rigtigt hjertelig tillykke med de 75 og mange gode ønsker for fremtiden med håbet om at et af de største ønsker, at vende tilbage til 2. div. må lykkes i jubilæumsåret, men ellers lade vores lykønskning gå til de mange ledere der gennem deres daglige arbejde lægger et kæmpearbejde for at vor klub, Roskilde Boldklub af 1906 stadig kan eksistere. Vi beundrer jer for jeres energi og interesse og siger endnu engang hjertelig tillykke.

På RB VENNER's vegne
Preben Christiansen.